

## **ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ**

Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατ' αυτόν τον τρόπο τόσο την μνήμη δύο επιφανών τέκνων της Πόλης, δωρητών και ευεργετών του Στρατού μας, του Κίμωνα και της Μαίρης Κοσμέτου, όσο και την μνήμη των δεκάδων επωνύμων και ανωνύμων Εθνικών Ευεργετών, οι οποίοι διαχρονικά μέσα από την φλόγα της αγάπης τους προς την πατρίδα και το περίσσευμα ή και το υστέρημα της περιουσίας τους, συνέβαλαν σε δύσκολες ώρες, ιδιαίτερα μετά την ίδρυση του νέου Ελληνικού Κράτους, στο να αποκτήσει η πατρίδα μας υποδομές σε διάφορους τομείς, όπως στην Παιδεία, στην Υγεία, στην Δημόσια Διοίκηση, στον Πολιτισμό και στην Εθνική Άμυνα.

Με την σημερινή εκδήλωση τιμούμε ταυτόχρονα όλους αυτούς που συμβάλλουν ως τις μέρες μας, με ανάλογες πρωτοβουλίες. Έλληνες της Επικράτειας και Έλληνες του αποδήμου Οικουμενικού Ελληνισμού. Αυτούς που με τις πράξεις τους αποδεικνύουν ότι όσα ακόμη χρειάζεται ο τόπος μας μπορεί να τα φροντίσει ο πλούτος της προσφοράς τους.

Παράλληλα με την σημερινή εκδήλωση το Ταμείο Εθνικής Άμυνας αποτίνει φόρο τιμής προς τις αλησμόνητες πατρίδες και ό,τι αυτές συμβολίζουν, μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέχει η Πόλη και οι Κωνσταντινουπολίτες, με του οποίους έχουμε την αγαθή τύχη να συμπλέουμε και να συνεργαζόμαστε, σε κοινούς σκοπούς, μέσα από την παρακαταθήκη της δωρεάς της αειμνήστου Μαίρης Κοσμέτου.

Η ελληνική ψυχή ανά τους αιώνες μεγαλούργησε επιδεικνύοντας δείγματα μεγαλοψυχίας, γενναιοδωρίας, αλτρουισμού και αυτοθυσίας. Οι υψηλές αυτές αξίες και τα ιδανικά του Έλληνα νοσηματοδοτούν την ύπαρξή του, συνυφαίνονται στενά με την ταυτότητά του και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής του κληρονομιάς.

Τα παραπάνω στοιχεία τα αναγνωρίζουμε στην προσωπικότητα των Ελλήνων ευεργετών, οι οποίοι δεν παρέλειψαν να διαθέσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και

ακίνητη περιουσία για τη δημιουργία κοινωφελών έργων, δείχνοντας έμπρακτα την έντονη φιλοπατρία τους.

Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η Μαίρη Κοσμέτου, χήρα του ευπατρίδη Κωνσταντινουπολίτη Κίμωνα Κοσμέτου, ενός ευγενούς ανδρός, πραγματικού άρχοντα, όπως μαρτυρούν οι προσωπικές αφηγήσεις των ανθρώπων που γνώρισαν το ζεύγος Κοσμέτου και έζησαν μαζί τους κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια της ζωής τους, και τους οποίους με μεγάλη μου χαρά και συγκίνηση του βλέπω να παρευρίσκονται στην αποψινή μας εκδήλωση.

Προσωπικά τους ευχαριστώ που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας και χαίρομαι ιδιαίτερα για την συνεισφορά τους στην προσπάθεια του Ταμείου Εθνικής Άμυνας για συλλογή και καταγραφή στοιχείων που αφορούν το ζεύγος Κοσμέτου, στο πλαίσιο δημιουργίας και συγκρότησης ενός σχετικού μνημειακού λευκώματος.

Η Μαίρη Κοσμέτου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1900 και απεβίωσε στην Αθήνα το έτος 1985.

Με την από 24 Απρ. 1974 διαθήκη της δώρισε στον Ελληνικό Στρατό και συγκεκριμένα στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας σημαντική ακίνητη και κινητή περιουσία.

Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της διαθήκης της και εκτελώντας την επιθυμία της ανέλαβε την υποχρέωση συντήρησης του «ΚΟΣΜΕΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ», υπό την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΟΥ», το οποίο βρίσκεται στο Νέο Ηράκλειο Αθήνας, και το οποίο παρέχει στέγη στους έχοντες ανάγκη Κωνσταντινουπολίτες.

Η Ακαδημία Αθηνών τίμησε την Μαίρη Κοσμέτου για τις παραπάνω πράξεις της, στις 3 Δεκεμβρίου του 1986, δι' ιδιαιτέρου Επαίνου σε ξεχωριστή πανηγυρική συνεδρίαση.

Την 7η Δεκεμβρίου έκαστου έτους, ημέρα του θανάτου της Μαίρης Κοσμέτου, σε ένδειξη τιμής, σεβασμού και ευγνωμοσύνης προς την εν λόγω ευεργέτιδα του Ελληνικού Στρατού, επιμελούμεθα την τέλεση σεμνής επιμνημόσυνης

δέησης, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, στο οποίο βρίσκεται ο οικογενειακός τάφος του ζεύγους Κοσμέτου.

Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας , ως γνωστόν, είναι ο Φορέας εκείνος του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, ο οποίος εκτός των άλλων είναι επιφορτισμένος, ως εκ της αποστολής του, για την ορθολογιστική διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Στρατού και κατ' επέκταση του Υπουργείου και της Ελληνικής πολιτείας.

Στα πλαίσια των προαναφερθέντων και της αποστολής μας, θέλοντας να συμβάλλουμε ακόμη περισσότερο στην ανάδειξη της πλούσιας κληρονομιάς της εν λόγω ευεργέτιδας, προχωρήσαμε από τα μέσα του παρελθόντος έτους σε μια επιμελημένη διαδικασία συντήρησης και αξιοποίησης των κειμηλίων της δωρεάς της, με συγκέντρωση αυτών, λεπτομερή καταγραφή και έκθεση των σπουδαιότερων εξ αυτών στους χώρους του Μεγάρου του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), στην Πλάκα, καθώς και στις αίθουσες της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), επί της οδού Ρηγίλλης, τιμώντας κατ' αυτόν τον τρόπο την μνήμη της καθώς και την μνήμη του αιμνήστου συζύγου της ευπατρίδη Κίμωνα Κοσμέτου.

Παράλληλα, στις προσεχείς δράσεις μας έχουμε ως στόχο, την περαιτέρω αξιοποίηση και των λοιπών δωρηθέντων ακινήτων, κινούμενοι στο πνεύμα και την βούληση της αιμνήστου αυτής Ελληνίδας Κωνσταντινουπολίτισας.

Στόχος μας με τις δράσεις αυτές, είναι η ενίσχυση της πολιτισμικής μας ταυτότητας αλλά και η συντήρηση της γέφυρας που θέλησαν, ο Κίμων και η Μαίρη Κοσμέτου να υπάρχει, μεταξύ των Ελλήνων της Πόλης και του Ελληνικού Στρατού, με ό,τι αυτός συμβολίζει, ούτως ώστε παρά την διάβα των ετών να παραμένουν ζωντανές οι μνήμες και να μην ξεθωριάζει τίποτα από αυτά που συνιστούν την εθνική μας ταυτότητα και κληρονομιά.

Αυτό είναι και το βαθύτερο νόημα της αποψινής εκδήλωσης, η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μας , αυτή ήταν η επιθυμία της Μαίρης και του Κίμωνα Κοσμέτου , αυτή ήταν η στόχευσή της και σ' αυτό εμείς, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, θα προσπαθούμε να συμβάλλουμε διαρκώς.

Στην συνέχεια, σε μια ολιγόλεπτη ταινία που έχουμε ετοιμάσει ειδικά για την αποψινή εκδήλωση, θα παρουσιασθούν ορισμένα από τα αντικείμενα του κληροδοτήματος της Μαίρης Κοσμέτου, όπως τα έχουμε συλλέξει και ταξινομήσει, και τα οποία κοσμούν τις αίθουσες και τους χώρους του Μεγάρου του ΤΕΘΑ και της ΛΑΕΔ.

Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνοντας την ομιλία μου θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω όλες και όλους όσους προσήλθατε και παρευρεθήκατε στην αποψινή μας εκδήλωση,

Να ευχαριστήσω το προσωπικό, τόσο του Ταμείου Εθνικής Αμύνης όσο και του Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών, για την ιδιαίτερα επιμελή φροντίδα και μέριμνα που κατέβαλαν προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποψινή εκδήλωση,

Να ευχαριστήσω τον αγαπητό, επί χρόνια συγκάτοικο και τακτικό συνομιλητή του Κίμωνα και της Μαίρης Κοσμέτου κων Γεώργιον Παπαπαναγιώτου, καθώς και τον επί 25ετία μόνιμο οδηγό του αιμνήστου Κίμωνα Κοσμέτου κων Τσούτσαν Γεώργιον, που παρευρίσκονται απόψε μαζί μας και οι οποίοι ευγενικά μας παρείχαν πληθώρα αυθεντικών πληροφοριών περί των εν λόγω αξίων και ευγενών τέκνων της Πόλης

Τέλος να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών καθώς και Πρόεδρο του Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, καθηγητήν του Ε.Μ.Π. κων Νικόλαον Ουζούνογλου, Άρχοντα Προστάτη των Γραμμάτων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, για την αγαστή συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα και την αμέριστο βοήθειά του στις προσπάθειες του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, για ανάδειξη και αξιοποίηση σημαντικών τμημάτων της παρουσίας του

Κύριε καθηγητά,

τιμώντας στο πρόσωπό σας την Πόλη και τους Κωνσταντινουπολίτες, καθώς και όλα τα άξια τέκνα αυτής, όπως οι μνημονευθέντες σήμερα ευεργέτες Μαίρη και Κίμων Κοσμέτος, και παράλληλα τιμώντας τις συνεχείς προσπάθειές σας για διατήρηση άσβεστου του δεσμού μεταξύ του κέντρου της Ορθοδόξου πίστεώς μας

και της παράδοσής μας και της μητέρας πατρίδας, επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα μικρό –συμβολικό- δώρο , ως ένδειξη σεβασμού και τιμής.

Το βιβλίο αυτό είναι ένα επετειακό λεύκωμα, μια δημιουργία αξκών – ιστορικών- της Δνσης Ιστορίας Στρατού , η οποία ως Υπηρεσία συστεγάζεται στο Μέγαρο του ΤΕΘΑ, που εκδόθηκε με την ευκαιρία του εορτασμού των εκατό χρόνων από την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων.

Κυρίες και κύριοι,

Ευχαριστώ και πάλι όλες και όλους σας, που μας τιμήσατε με την παρουσίας σας και σας εύχομαι με την ευκαιρία των προσεχών εορταστικών ημερών, Καλές Γιορτές και Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα.